

Voorwoord

Beste, leuke, toffe, aanbiddelijke, prachtige,... KSA'ers!

Het hoogtepunt van 2018 komt eraan, wees alvast voorbereid op een onvergetelijk kamp! Het thema is uiteraard overduidelijk op te maken uit ons prachtig voorblad, jawel, we worden gedropt in de wildernis. We gaan op survivaalkamp! De leiding kijkt al uit naar het hoogtepunt van het jaar! En jullie zijn ook uitgenodigd! Als dat niet mooi is!

Dit jaar bevinden we ons vlak naast het kleine maar gezellige dorpje van La Roche! Uiteraard vlak naast een rivier, Ourthe, waar we onze voetjes kunnen laten weken, lekker kunnen zonnebaden en genieten van het zalige weer, en ons af en toe eens wassen na al het ravotten op het terrein en in het bos.

De leiding is alvast gebrand om dit kamp onvergetelijk te maken boordevol activiteiten. Uiteraard is dit allemaal niet mogelijk zonder jullie, dus vragen we aan alle leden om talrijk mee te komen op ons kamp! Hoe meer leden hoe meer plezier! Jullie zijn ook vrij om vriendjes die niet in de KSA zitten mee uit te nodigen, en zo te helpen om het kamp nog toffer te maken,

Wij hebben alvast zin in dit extreem leuke avontuur!

Hebben jullie er ook zin in?

Inhoud

Voorwoord	1
Inhoud	2
1 Algemene info.....	3
1.1 Wie en wanneer?	3
1.2 Waar?	4
1.3 Bezoekdag	5
1.4 Bagage	5
1.5 Terugkomst	5
1.6 Verzekering en inschrijven	6
1.7 De niet KSA'er	6
2 Wat neem ik mee in mijn veel te kleine rugzak?.....	7
3 Brieven aan de leden	8
3.1 De Koks.....	8
3.2 Jongknapen	8
3.3 Knapen	9
3.4 Jonghernieuwers	10
3.5 Hernieuwers.....	10
4 Inschrijving kamp en bezokedag	11
5 Medische steekkaart	12

1 Algemene info

1.1 Wie en wanneer?

Jongknapen (4^{de} tot 6^{de} leerjaar): Dieter, Jesse, Robin, Milan en Simon

Knapen (1^{ste} en 2^{de} middelbaar): Wannas, Robbe en Matisse

Jonghernieuwers (3^e en 4^{de} middelbaar): Seppe, Nolan en Maarten

Hernieuwers (5^{de} middelbaar): Pieter, Pieter en Emiel

Koks: Anton, Wannas N, Lukas, Lander en Thibeau

Leiding: van zondag 15 juli tot zondag 29 juli.

Hernieuwers: van donderdag 19 juli tot zondag 29 juli

Jonghernieuwers : van donderdag 19 juli tot zondag 29 juli

Knapen: van donderdag 19 juli tot zondag 29 juli

Jongknapen: van zondag 22 juli tot zondag 29 juli (komen toe op bezoekdag met de ouders)

De kosten voor het kamp bedragen:

€120 (Jong-knapen) / **€150** (knapen) / **€160** ((jong)hernieuwers) en dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer KSA: BE66 7374 3223 2043

Vermeld: "Kamp 2018" + groep ("JKN"/"KN"/"JHN"/"HN") + naam van uw zoon.

Vertrek:

19 juli moeten jullie om **8.30** aan het station **Gent Sint-Pieters** staan. De trein zal vertrekken om **9 uur** stipt!

Er is steeds iemand van de leiding bereikbaar (zie GSM nummers hieronder), onder voorwaarde dat er gsm-bereik is op het kampterrein. Zoniet controleren we regelmatig of we berichten en gemiste oproepen hebben. Toch verzoeken wij vriendelijk slechts te bellen bij nood. 'Even de groetjes doen' kan dus niet via telefoon.

Anton Van Quaethem (Kamplider): 0492 64 50 86

Robbe Ryckbosch (Kamplider): 0474 17 29 43

1.2 Waar?

Het adres van de kampboer (om brieven naar zoonlief te sturen)

KSA Zaffelare
t.a.v. zoonlief
Herlinval 102
6980 La Roche-en-Ardenne

Adres van de kampplaats:
Rue des échavées
6980 La Roche-en-Ardenne

Om er veilig en wel te geraken op bezoekdag volgt u de **E40** en **E411** naar Marche-en-Famenne (afrit 18) volg de N4 en neem de afslag richting **Rue de Petit Bois**. Ga nu door tot **La Roche** en volg de pijltjes verder naar het terrein!

Als u de beschrijving niet goed begrijpt of niet helemaal duidelijk is, is er nog een kaart waar de weg op staat aangeduid. Ook zullen er bordjes geplaatst worden om de weg aan te duiden. We wensen u veel succes, en geniet van het mooie uitzicht onderweg naar ons prachtige terrein!

1.3 Bezoekdag

Op **zondag 22 juli** organiseren wij een **bezoekdag**. Iedereen die de knapen, jong-hernieuwers, hernieuwers en leiders eens wil bezoeken is dan welkom. Ook ramptoeristen die onze infrastructuur en levenswijze willen bezichtigen zijn welkom. Dit is tevens de dag dat de jongknapen toekomen.

Het verloop van de dag ziet er als volgt uit: iedereen is welkom vanaf **12:30 uur** op ons kampterrein (volg de pijltjes).

Bij aankomst krijgt iedereen een welkomstdrankje. Daarna bieden wij een gezonde spaghetti aan. Dit voor slechts 8 euro voor volwassenen, 6 euro voor kleine mannen (-12 jaar). **Vooraf inschrijven is verplicht** (zie strookje).

Voor leden is deze maaltijd uiteraard in de kampprijs inbegrepen. Om de vertering van dit eetfestijn in de hand te werken, zal de mogelijkheid bestaan een wandeling in de mooie omgeving te maken onder het toezicht van enkele leiders. Ook een korte rondleiding op het kampterrein staat op het programma.

In de vooravond mag (lees: moet!) u terug naar huis keren (nostalgische ouders die zich vastklampen aan de bomen en smeken om te blijven omdat ze nog één keer zo'n tof kamp willen meemaken worden met boom en al in de rivier gesmeten).

1.4 Bagage

Bagage van knapen, jong-hernieuwers en hernieuwers moet afgegeven worden op **zaterdag 14 juli om 13.00 uur aan de KSA lokalen** (moleneinde 22 te Zaffelare). Dan wordt de camion geladen.

De jongknapen worden de **22e** rond de middag op het kampterrein (gevoerd door hun ouders of iemand anders) verwacht en brengen dan hun bagage mee.

1.5 Terugkomst

Zondag 29 juli komt iedereen terug. Wij komen met de trein aan in Gent Sint-Pieters omstreeks **16u20** alwaar u zoonlief kan komen halen (we verzamelen aan de voorkant van het station). Daarna mag u direct doorrijden naar de KSA om de bagage af te halen (de camion is dan normaal al gearriveerd). **Opgelet!** Dit uur kan afwijken, de dag zelf kan het zijn dat je een smsje of telefoontje krijgt van zoonlief dat we om een ander uur arriveren.

Indien er vragen zijn over de bagage, vertrek, aankomst... etc. kunt u Anton Van Quaethem bereiken op het nummer 0492 64 50 86.

1.6 Verzekering en inschrijven

Eind mei, begin juni komt de leiding massaal rond om in te schrijven.

Als u niet thuis bent op het moment dat de leiding rondkomt voor de inschrijving zullen zij een boekje met de nodige papieren in de brievenbus steken. De inschrijvingen kunnen bijgevolg terecht in de brievenbus van de KSA te Moleneinde 22 aan de lokalen.

Iedereen die ingeschreven is als lid van het werkjaar 2017-2018 bij ons is automatisch ook verzekerd voor het kamp. Zij die om één of andere reden niet ingeschreven zouden zijn, kunnen dat nog steeds doen via ons. Een verzekering afsluiten kost €20 en zit niet inbegrepen in de kampprijs.

Wanneer een lid naar de dokter of het hospitaal moet betaalt de KSA en na het kamp wordt het bedrag integraal teruggestort door de ouders. Daarna wordt nagegaan of de ouders een deel van de kosten via de verzekering terug kunnen krijgen.

Alle leden dienen ook hun isi-kaart/bankkaart mee te nemen op kamp, deze wordt voor de jongknapen en knapen bijgehouden door de leiding, indien oudere leden ze ook liever veilig bij de leiders leggen is dit mogelijk.

1.7 De niet KSA'er

Als jullie vriendjes kennen die mee willen gaan, maar toch niet in de KSA zitten, of misschien buiten Zaffelare wonen, aarzel niet: ze zijn allemaal welkom!

Vertel ze over al die knotsgekke avonturen en geef ze eens een telefoonnummer van iemand van ons. Dan gaan wij er eens langs en komt alles in orde!

2 **Wat neem ik mee in mijn veel te kleine rugzak?**

- Slaapzak, luchtmatras en deken; tweede luchtmatras eventueel voor op rivier
- 25 meter sjortouw (echt sisaltouw (jong-hernieuwers en hernieuwers meer sjortouw, maken van bedden, constructies en andere super coole dingen))
- zaklamp
- twee keukenhanddoeken
- toiletgerief (washandje, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam)
- enkele wasspelden, zak voor vuile kleren, vuilniszak
- spel- en reservekledij, warme trui, pyjama
- voldoende ondergoed, kousen, broeken
- vest, regenkledij, laarzen
- stevige wandelschoenen en schoenen voor in het water die vast rond de voeten zitten
- zonnebrandolie en petje
- rugzak (hernieuwers jong-hernieuwers en knapen een stevige die goed past) voor op twee –of driedaagse;
- schrijfgerief, papier, adressen om eventueel brieven te schrijven
- zakgeld: jongknapen: € 10 is ruim voldoende
- knapen, jong-hernieuwers : €20 is voldoende (voor wat extra's te kopen op 2-daagse)
- hernieuwers een beetje meer maar niet teveel!!! (ook voor op driedaagse)
- borden of liever gamellen, drinkbeker en bestek (personaliseren! Dmv alcoholstift of etiketten)
- knuffelbeer
- enkele strips voor tijdens de siësta (Jommeke strips uiteraardç)
- lunchpakket voor de eerste middag (voor Knapen, Jonghernieuwers en Hernieuwers) De treinrit duurt meestal wel een uur of drie.
- een goed humeur !

Bij het vertrek doe je je KSA-uniform (hemd + sjaal) aan !

Wat mag zeker NIET in de veel te kleine rugzak zitten?

- Kinderen die illegaal mee willen op ons kamp zonder te betalen
- Radio's, mp3 spelers, PSP'S... kortom: alle elektronische brol thuislaten!
- Messen en dergelijke...(jong-hernieuwers en hernieuwers aardappelmesje)

Indien er jonge leden zijn die toch messen meenemen kunnen deze in beslag genomen worden. Deze worden bij het ophalen van de bagage terug bezorgd aan de rechtmatige eigenaar.

GSM wordt afgeraden, zeker voor de jongere leden, voor het geval van schade en dergelijke. Indien gewenst zou deze kunnen bewaard worden door de leiding en op bepaalde momenten teruggegeven worden voor een beetje contact met het thuisfront.

3 Brieven aan de leden

3.1 De Koks

Beste lidjes

Dit jaar gaan de koks het niet zo moeilijk hebben. Het is namelijk dit jaar survivalkamp als thema! Maar wat betekent dit nu? Awel, de koks bezorgen jullie wat speren, bogen en pijlen en de rest moeten jullie maar voorzien. In de bossen van La Roche en Ardenne zitten gewoon everzwijnen, herten en mammoeten. Tenzij jullie natuurlijk ook blij zijn met een eekhoorn om op te eten, maar die zijn misschien wat moeilijk te vangen. Hopelijk regent het ook wat op kamp, zodat jullie jullie bekens met water kunnen vullen via de bladeren in het bos. Als het zonnig en droog zal zijn, zal het voor jullie echt overleven worden vrezen we... Maar wie weet tonen de koks hun goed hart wel en maken we een 5 sterren maaltijd ! Maar dan moeten jullie wel braaf zijn en luisteren naar ons onder de shelter!

We zien jullie snel

Groetjes

Everzwijnenjager Anton, bessenplukker Lukas, mammoetenberijder Lander, Wittekoppenleider Wannes en Vissenvanger Thibau



3.2 Jongknappen

Beste jongknappen

Via deze weg willen wij, jullie super stoere leiders, jullie uitnodigen om mee te gaan op ons super leuke survivalkamp. Hier zullen we jullie 7 dagen lang testen of jullie het wel aankunnen om te slapen in tenten, vuur te maken, eten te gaan zoeken, 's avonds ons kamp te beschermen van gevaarlijke dieren en nog veel meer! Geen nood, wij zijn er ook nog om jullie een beetje te helpen, we zijn namelijk allemaal meesters in ons vak. Zo hebben we Simolifantentemmer die jullie zal leren hoe jullie met de wilde dieren moeten omgaan. Daarnaast is er ook Robindefik die jullie alles zal leren over het maken van vuur. Oefen dus allemaal maar thuis op het bouwen van kampen, boogschieten, vissen enzovoort... Want vergeet niet, tijdens het overleven is elke minuut belangrijk laat jullie dus zeker niet afleiden door Jesseffesdoekdowel. Ook van een slechte hygiëne moeten jullie geen schrik hebben want daarvoor hebben we Dietergent. Ik zou al staan springen want na zo een kamp zal je in staat zijn om op elke plek in de wereld te overleven.

Met zo'n topleiding en zo een toffe leden kan het niet anders dan een onvergetelijk kamp worden, zeker wanneer we weten dat Milanterfanter altijd in onze buurt is om de sfeer goed te houden. We hopen dan ook dat jullie allemaal van de partij zullen zijn!

Tot op kamp!

Groeten Robindefik, Simolifantentemmer, Dietergent, Jesseffesdoekdowel en Milanterfanter

3.3 Knapen

Gegroet Knapen!

Exact een jaar geleden (of toch ongeveer) (plus minus) (bij benadering) (zonder ooglappen bekeken) hebben jullie bewezen zeer strijdlustige KSA'ers te zijn. Jullie hebben het uiterst gewaagde ridderkamp overleefd! Daar hebben jullie geleerd hoe je moet duelleren als een echte ridder, hoe je tegen draken moet vechten en hoe je prinsessen moet redden. Maar hou je vast, want dit jaar begint het echte werk!

Dit jaar gaan we 'back to basics' op kamp ... Bereid jullie voor op: **ULTIMATE SURVIVAL KAMP!** Als jullie dachten dat een draak verslaan al lastig was, dan zijn jullie dit kamp aan het verkeerde adres. Dit jaar zullen jullie namelijk moeten bewijzen dat jullie échte KSA'ers zijn. Jullie zullen moeten bewijzen dat je fortentouw kunt bouwen met enkel een paar balken en wat sjortouw. Jullie zullen zelf vuur moeten maken om je te kunnen verwarmen tijdens de barre nachten. Geen uitdaging is voor jullie te zwaar, want jullie zijn de survivors van KSA Zaffelare!



Voor deze uitdaging trekken we met de KSA naar het mooie La Roche-en-Ardenne. We hebben met de leidingsploeg een select groepje uitgenodigd van wie we denken dat ze échte durfals zijn. En beste Tuur, Mauro, Emiel, Jens en Merlijn, jullie zijn daarbij! Durven jullie het aan? Hopelijk kunnen jullie allemaal komen, zo kunnen we er samen het beste kamp ooit van maken!

Groeten van jullie mentors in deze queeste:
Matisse, Wannes en Robbe



3.4 Jonghernieuwers

Dag stoere jonghernieuwers.

Na een top jaar vol leuke activiteiten is het eindelijk vakantie. Dat wil dus zeggen dat het KSA-kamp eraan komt. 10 dagen thuis weg, **Joepie van mijn ma haar gezaag af**. Dit jaar is het een survivalkamp in de wilde bossen van La Roche-en-ardenne waar jullie zelf uw eten en kleren moet maken.

Samen met de hulp van Bartel Van Riet kunnen jullie een slaappleats maken in de bossen en een lekker visje vangen met jullie zelfgemaakte vishengel. Hopelijk kunnen jullie tijdens deze tien dagen overleven.

Wij hebben er alvast zeer veel zin in!

Tot dan!

3.5 Hernieuwers

Jo jo hernieuwers dit jaar gaan we weer op kamp en nu de kasactiviteit erop zit kunnen we er een mega de max zot wijs kamp van maken. Het kamp thema is ultimate survival dus zullen jullie verschillende vaardigheden moeten leren om dit jaar kamp te overleven. Nu jullie volgend jaar leider worden zullen deze "skills" moeten bewijzen doorheen het hele kamp dat jullie het in je hebben om een echt stoere ksa-leider te worden! Wat er juist te gebeuren staat voor jullie zal wel duidelijk worden op kamp zelf. Maar als jullie voor een onverwachte situatie staan weten jullie wat te doen :



Ik hoop dat jullie er alvast even veel zin in hebben als jullie favoriete leiding team. Want dan zal er aan sfeer zeker niks ontbreken.

Vele groeten de hernieuwerleiding.

4 **Inschrijving kamp en bezoekdag**

Ik,, verklaar dat mijn zoon

....., meegaat op het zomerkamp 2018, georganiseerd door

KSA Sint-Jan-Bergman Zaffelare, te La Roche-en-Ardenne

(aanduiden wat van toepassing is)

Jongknappen (JKN) (4^{de} tot 6^{de} leerjaar), van 22/07 tot 29/07 o

Knappen (KNPN) (1^{ste} en 2^{de} middelbaar) van 19/07 tot 29/07 o

Jonghernieuwers (JHN) (3^{de} en 4^{de} middelbaar) van 19/07 tot 29/07 o

Hernieuwers (HN) (5^{de} middelbaar) van 19/07 tot 29/07 o

En betaal daarbij de som van €120 (JKN) / €150 (KPN) / €160 (JHN - HN)

(Enkel via overschrijving).

De **deadline** voor de inschrijvingen en inbrengen van de medische fiches is

08/07. Mee te geven aan een leider of in de brievenbus aan de KSA.

Rekeningnummer KSA: BE66 7374 3223 2043

Vermeld: "Kamp 2018" + groep ("JKN"/"KN"/"JHN"/"HN") + naam van uw zoon.

Bij dit inschrijvingsformulier voeg ik de medische fiche van mijn zoon. (zie volgend blad)

2.

Op de bezoekdag, op 22/07, komen wij de overheerlijke kampspaghetti proeven, met
(aantal) volwassene(n) voor €8 per persoon en (aantal) kinderen (-12) voor €6 per persoon.
(opgelet: de maaltijd van alle leden zit inbegrepen in de kampprijs. Zij moeten dus niet
ingeschreven worden!).

Betaling Spaghetti gebeurt ter plaatse.

Opgesteld op (datum), te (plaats)

Handtekening ouder,

.....

Handtekening aanwezige leider,

.....

5 **Medische steekkaart**

Kampplaats en datum: I – La Roche. JKN: 22 juli – 29 juli, KNPN 19 juli – 29 juli, JHN 1 : 19 juli– 29 juli, JHN 2: 19 juli – 29 juli

Naam kind: Voornaam:

Adres:

Telefoon: Geboortedatum:

- Indien u afwezig bent tijdens het kamp, gelieve dan uw voorlopig adres te noteren of het adres van een persoon die beschikbaar is.

Naam :

Adres:

Telefoon :

- Naam van uw huisarts:

Telefoon:

- Nummer ziekenfonds (op kleefbriefje):

- Bestaat er een relevante medische historiek (heelkundige ingrepen, belangrijke of chronische ziektes, ...) van uw kind?
.....

- Bloedgroep van uw kind:

- Lijdt uw kind aan een chronische ziekte of handicap? (Suikerziekte, epilepsie, astma, hartaandoeningen, ...)
.....

- Is uw kind allergisch voor: geneesmiddelen? Welke bepaalde stoffen, dieren of levensmiddelen?.....
.....

- Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? Wanneer.....

- Moet uw kind geneesmiddelen nemen tijdens het kamp? Welke, wanneer, hoeveel?
.....
.....

- Slaapwandelt of bedwatert uw kind?

- Moet uw kind een dieet volgen; of mag het bepaalde voedingsstoffen niet eten?
.....

- Kan uw kind deelnemen aan alle sport- en spelactiviteiten, zwempartijen en trektochten, aangepast aan zijn leeftijd?
.....

- Zijn er aandachtspunten vanuit geloofs- of humane overtuiging naar activiteiten of maaltijden toe ?
.....

- Andere inlichtingen of opmerkingen
.....
.....
.....

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van dit formulier en bevestigt de juistheid van de hierboven gegeven inlichtingen.

Datum

Handtekening:

N.B. Gelieve 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds toe te voegen. ISI- kaart wordt op het kamp bijgehouden door de leiding